

# Nieuwsbrief



2/04/2022 – 30/04/2022

## Lieve leden, ouders en sympathisanten

In april hebben we weer een heleboel toffe activiteiten gehad. Zo hadden we onze paasactiviteit en zijn er verschillende takken op weekend geweest. Ook kon na 2 jaar onze spaghettidag weer eens doorgaan. Kortom, het was een goed gevulde maand voor onze leden en leiding!

## Kalender

### Vrijdag 2 juli en zaterdag 3 juli: Benefiet

Het eerste weekend van juli gaat onze benefiet voor het eerst door bij de lokalen in Elsum. Kom jij langs voor een hapje, drankje, BBQ, ontbijt, fietstocht of wandeltocht?



### Zondag 10 juli: valiezen brengen kamp

Op 10 juli in de avond verwachten we jullie valiezen. Hier kan je ook nog vragen stellen of informatie geven over medicatie of dergelijke.

### Woensdag 13 juli – dinsdag 19 juli: Kamp

Inschrijven kan nog tot 31 mei via onze website <https://depioen.be/category/kamp-blog/kamp-blog-2022-kamp-blog/>.

# Verlagen

Zaterdag 2 april

## Kapoenen: Mickey Mouse

Vandaag zijn onze Kapoenen de resterende zakjes snoep gaan verkopen in Geel. We hebben onze Kapoenen omgetoverd tot echt verkopers om zo van huis tot huis te gaan. Wat een succes was dat! Ze hebben dit kei goed gedaan!

De leiding kon geen zich geen betere hulp wensen dan onze kapoenen. Als beloning mochten ze zich op het einde van de activiteit uitleven in speeltuin. Moe maar voldaan gingen de Kapoenen naar huis.



## Welpen: Jungleweekend

Bij de aankomst werden we al direct ondergedompeld in het jungle leven. Onze slaapplek leek wel op een oerwoud en we moesten opletten dat we niet verstrikt raakten in de blaadjes. Gelukkig waren we snel geïnstalleerd en konden we nog wat genieten van onze eerste avond in de jungle. We gingen naar buiten en zetten samen nog de senior tent op om een beetje beschutting te hebben in de open ruimte vlak aan het bos. Nadat deze klus geklaard was en we nog even buiten gespeeld hadden was het al tijd om ons klaar te maken om te gaan slapen. Op een jungle weekend hoort natuurlijk ook het verhaal van jungle book. Hierna was het echt tijd om te slapen zodat we mogen fris aan de dag kunnen beginnen.

Die zaterdagochtend werden we al vroeg wakker. Toen het eindelijk tijd was om op te staan waren we dan ook direct te vinden voor een stevig ontbijt dat de fouriers voor ons voorzien hadden. Met een goed gevulde maag begonnen we aan onze dag. Een deel van de Welpen trotseerden de koude en ging naar buiten om te leren sjorren en een aantal knopen te leren leggen. Zoals echte scouts het doen in de jungle maakten we ook een constructie met de takken uit het bos. Het andere deel van ons ging onze jungle een beetje opfleuren. Want in het jungle leven is ook creativiteit heel belangrijk. Er werden prachtige tekeningen gemaakt en zelfs een bootje in miniatuurversie. Onze Welpen zijn helemaal klaar om namiddag nog wat dieper in het oerwoud te trekken.



In de namiddag zijn we naar het bos getrokken. We werden verdeeld in 2 groepen en dan was het tijd om een super cool kamp te bouwen. Wanneer ons kamp klaar was hebben we levende stratego gespeeld. Op de kaartjes stonden verschillende welpen dieren uit jungle book. Daarna was het tijd om even op te warmen en zijn we binnen ons vieruurtje gaan opeten. We kregen lekkere banaan uit de oven met chocolade, mmmmm. Na het vieruurtje zijn we terug naar buiten gegaan om spelletjes te spelen rond de eigenschappen van de welpen namen van onze leiding. Het was een geslaagde namiddag! Om deze namiddag nog beter af te sluiten kregen we lekkere macaroni met ham en kaas.





Om 's avonds goed te kunnen slapen hebben we eerst nog wat slaapzakspelletjes gespeeld. We hebben ons verstopt in het donker en omgekeerd in onze slaapzak gekropen. Wie was de dief die de welpen uit hun slaapzak pikte? Ze hebben achteraf goed geslapen! ;)

Het is alweer bijna het einde van het weekend! Wat ging de tijd weer snel vooruit! Als laatste activiteit hebben de welpen met sokken gespeeld. Als eerste hebben ze hun eigen sok mogen versieren met alles wat ze maar konden vinden. Daarna hebben ze deze gevuld met zand van buiten, haha!

Om het nog gekker te maken hebben ze hun eigen sok mogen verstoppen in het bos. De welpen werden dan in teams verdeeld waarbij ze zo snel mogelijk de sokken van de andere teams moesten vinden. Wat een gekkigheid!

Plots was het 11 uur en stonden de mama's en papa's voor de deur, wat heeft de leiding van dit weekend genoten!



## Jonggivers: Uitvinders

Dit weekend deden de Jonggivers een quiz over uitvinders. De teams werden verdeeld door dierengeluiden te maken. Dierengeluiden? Awel jah! Iedereen kreeg een naam van een dier in het oor gefluisterd. Vanaf dan was iedereen een dier, en konden de Jonggivers dus niet meer praten. De teams moesten elkaar terugvinden door het dier na te doen. Zo hadden we na enkele minuten een team varken en een team koe, nog even een ploegnaam bedenken en we konden beginnen. De Uitvinders en de Jonkies zaten al helemaal klaar voor de quiz. Maar dit keer eentje waarbij je de antwoorden niet moest opschrijven. De vraag werd gesteld, wisten de Jonggivers het antwoord? Dan moesten ze deze zo snel mogelijk onder de benen van alle teamgenoten doorgeven, dan passen naar één van de leiding. Phoe spannend! En dan nog het juiste antwoord geven.

Er waren verschillende rondes, een kleuren rondes waarbij de samenstelling van verschillende kleuren werd bevestigd. Een muziek rondes waarbij iedereen aan het dansen ging. Een uitvinders rondes waar de kennis over verschillende uitvinders uitgebreid getest werd bij onze Jonggivers. Toen volgde er nog een afval ronde. Een ronde waarbij de kennis over het recyclen en sorteren getest werd. Wist je dat aluminiumfolie bij de PMD hoort en niet bij het restafval? Wel, onze slimme jonggivers wisten dat!



Nadien kreeg iedereen nog een stukje tape met een stuk afval opgeschreven. Zo was het de bedoeling om zo snel mogelijk je eigen "nieuwe naam" te achterhalen door ja-nee-vragen te stellen. Met deze nieuwe namen speelden we dan een namenspelletje namelijk 'rotte eieren'.

Zo hadden we voortaan een beker, aardappel, bananenschil, lege batterij, oorstokje, soep, andalouse en appel.

Het was een dag met veel vragen, maar ook met veel antwoorden!

## Givers: Avatar

De Givers kregen aan het begin van de activiteit te horen dat ze geselecteerd werden om de nieuwe Avatar te worden. Maar om de Avatar te kunnen worden, moeten ze eerst alle elementen beheersen. Daarom werden de Givers ondergedompeld in een trainingskamp en speelden ze verschillende spelletjes rond water, aarde en vuur. De leiding was ook gekleed in de kleuren van een element. Muco vertegenwoordigde water, Nele aarde en Janne vuur.

De eerste opdracht die ze kregen, was om met een tenniseracket met een goed gevulde beker erop een parcours te doorlopen. Onder tafels, op een stoel, door banden... het was allemaal geen probleem voor onze Givers! Daarna speelden ze het spelletje 'boer kom om je land' om te testen hoe goed ze het element aarde beheersen. Hierbij moest er een persoon in het veld staan, terwijl de anderen door het veld proberen lopen zonder getikt te worden. Vervolgens speelden we het gekke spelletje 'hout en aansteker' waarbij we geblinddoekt door het lokaal liepen en hoopten niet tegen de aansteker (een van de Givers) te botsen. Daarna speelden we nog het spelletje 'dode vis', om te kijken hoe goed de Givers rustig kunnen blijven en hun lach kunnen inhouden. Hierbij merkten we dat het niet lang duurde om iedereen weer te wekken. We sloten de activiteit af met het spel 'verknuffeltje'. Zelfs de Jins en enkele Jonggivers kwamen met ons meedoen!



## Jins: Zootopia

Vandaag speelden de Jins een cluedo. Politieagent Benjamin (de panter uit Zootopia) was vermoord en we moesten op zoek gaan naar de dader, het moordwapen en de locatie. Om deze zoektocht te vervolledigen hebben we onszelf in 2 teams verdeeld. Deze 2 teams moesten het dan tegen elkaar opnemen om de oplossing zo snel mogelijk te vinden.



Door verschillende opdrachten uit te voeren kregen ze een foto. Deze foto konden ze dan aanduiden op het papier waar al de mogelijkheden opstonden. Dan wisten ze wie of wat het al niet was. Daarom hebben de Jins veel opdrachten uitgevoerd om al de tips te verkrijgen. Zo hebben ze een levende piramide gemaakt, een levend dier gezocht, haasje over gedaan, afval gezocht en gesorteerd, vriendschapsbandjes gemaakt, een dansje gedaan, gezongen en noem maar op.

Bij het 4-uurtje hadden ze voldoende tips verzameld waardoor ze mochten gokken en zo de juiste oplossing hebben achterhaald. We hebben de dag afgesloten met verknuffeltje te spelen samen met de givers en de jonggivers. Het was een namiddag vol plezier!



## Zaterdag 16 april

### Kapoenen: Paaseilandweekend

Vrijdag avond startte ons super leuke kapoenenweekend. We begonnen met een aantal kring en pleinspelletjes. Toen iedereen er was zijn we onze weekend plaats gaan verkennen. Hier kwamen we geitjes en een speeltuin tegen. Op deze speeltuin hebben we onze laatste energie er nog even uitgespeeld. Daarna was het tijd om in ons bedje te kruipen en al te dromen van de volgende dag.

We zijn zaterdag voormiddag goed gestart met een ganzenbord. Hierbij moesten we

opdrachten doen om verder te mogen op het bord. We hebben dansjes gedaan, andere geschminkt, stoepkrijt tekeningen gemaakt en nog veel meer. Na al deze opdrachten zijn we op het einde van het ganzenbord geraakt en wonnen we.

Hierna konden we aan tafel gaan zitten en genieten van een heerlijke lunch.

Na de platte rust was het tijd voor een zoektocht. Hierbij moesten we allemaal foto's zoeken in het bos en deze goed onthouden. Daarna konden we terug naar de leiding en kregen we een vraag over de foto. Als deze juist was kregen we een punt maar als deze fout was moest heel de groep terug naar het startpunt komen en speelden we samen een spelletje. Gelukkig waren we heel goed in foto's zoeken en hadden we al snel heel veel punten verzameld.

Na het 4-uurtje kregen we te horen dat we 's avonds een feestje gingen vieren. Hiervoor hadden we natuurlijk nog heel wat spullen nodig zoals slingers en bonnetjes voor een drankje en chips. Natuurlijk wou de leiding het ons niet te gemakkelijk maken en waren al deze spullen in het bos gelegd. Wij moesten deze gaan halen en terug bij ons verzamelpunt krijgen. Maar we moeten goed oppassen want als iemand van de leiding ons kon tikken moesten we onze spullen terug afgeven. De kapoenen werkte samen als een echt team en zo konden ze alle spullen verzamelen.

Na het avondeten was het dan tijd voor ons welverdiende feestje. We mochten zelf onze favoriete liedjes kiezen. Ook was er tijd voor een aantal leuke party spelletjes tussendoor. We speelden onder andere limbo en stoelendans. Hierna waren we weer heel moe en kropen we onze bedjes hopen dat de paashaas deze nacht langs zou komen.





De volgende morgen werden we wakker maar we zagen nergens paaseitjes. Als snel kwamen we te weten dat deze gestolen waren. We moesten te weten komen wie ze gestolen had, met welk voorwerp ze gestolen waren en waar ze nu lagen. Dit deden we door tips te bemachtigen. Zo kwamen we er achter waar onze paaseitjes waren en konden we hier toch nog van genieten. Hierna was het alweer tijd om naar huis te gaan en al uit te kijken naar de volgende activiteit.

## Welpen: Paasactiviteit

Vandaag gingen we op zoek naar het grote ei! Helaas wist niemand waar dat te vinden zou zijn. Gelukkig had de Paashaas wel enkele tips achtergelaten om daarachter zien te geraken. Maar natuurlijk was dat allemaal niet voor niets.

We begonnen met een zoektocht naar een echt ei. Om het moeilijk te maken waren er meerdere eieren verstopt in verschillende kleuren. Lang moesten we niet nadenken voor we doorhadden dat we op zoek moesten naar het groene ei, de kleur van onze Welpen. Wanneer we het ei gevonden hadden kregen we een eerste cijfer om een geheime code te kraken. Snel naar de volgende opdracht. Dit was dikke Bertha. Snel bewezen onze Welpen dat ze ook hier echte krakken in zijn en verdienden ze het 2e cijfer al. Daarna moesten we ons bewijzen tegen de Jonggivers. We deden een wedstrijdje zakspringen. De Jonggivers zeggen dan wel dat ze gewonnen hebben, wij zijn er zeker van dat ze weer hebben vals gespeeld ;p

Nu we alle opdrachten gedaan hadden, hadden we ook alle cijfers voor de code. Hiermee konden we de kaart krijgen die ons zal leiden naar het grote ei. We trokken allemaal onze fluo hesjes aan en gingen op pad. Na een korte trip vonden we het ei dat dan ook nog eens gevuld was met een hoop lekkers voor ons! Tegen dat we terug op de lokalen waren zagen onze monden al goed bruin van al die lekkere chocolade.

Nadat we nog heel even alle remmen loslieten in de speeltuin was het jammer genoeg al weer het einde van de activiteit.



## Jonggivers: Paasactiviteit

OOOO nee de paashaas heeft al de eitjes verstopt en hij weet zelf niet meer waar! Hij weet wel nog dat hij een kaartje heeft gemaakt maar die zit vast in een kistje. De Jonggivers moeten wel eerst de code raden alvorens ze de kaart kunnen bemachtigen.

Dit lieten de Jonggivers hen geen twee keer zeggen. Ze vlogen direct in de opdrachten. Eerst speelde ze dikke Bertha

Ook een potje zakspringen tegen de welpen wonnen ze met grote voorsprong.

Eindelijk hadden ze de code gekraakt. Waarna ze met volle moed starten aan hun tocht naar de paaseieren. Van de leiding mochten ze de kaart en de weg volledig zelfstandig lezen en zoeken. Spannend!



Het lukte goed tot de leiding ons vertelde dat we er eigenlijk al voorbij gelopen waren. OEPSIE

Na een beetje hulp zijn we er toch geraakt. Bij wijnhandel Manendonckx lag het paasei verstopt. Het was niet zomaar een paasei, maar een reusachtig paasei.

In het stadspark speelde we hier dan ook tik tak boem mee. Toen het paasei kapot was kwamen er allemaal zakjes paaseitjes uit. YOEP!E!!!!

Na lekker smullen van deze heerlijke paaseitje in de zon. Wandelde we terug naar Elsum. Wat een Top en lekkere activiteit 😊



## Givers: Paasactiviteit

Deze nacht hadden we een speciale gast op bezoek: de paashaas! De paashaas had voor onze leden een bizarre verrassing: voor elke tak een kistje met een cijferslot! De leden van elke tak moesten vier opdrachten uitvoeren, per opdracht kregen ze een nummer van het cijferslot.

Het eerste opdrachtje was een spannende eierrace: de Givers moesten een lepel in hun mond steken met hierop een ei gebalanceerd. Zo moesten ze dan een moeilijk parcours afleggen: rond autobanden, onder een tafel en over verschillende stoelen. Daarna moesten de Givers een verstopt ei zoeken, dat heel goed verstopt zat. Gelukkig hebben ze het uiteindelijk kunnen vinden! Als derde opdracht hebben de Givers een zakloop-race gedaan, waarbij de Givers in een juten zak zo snel mogelijk een bepaalde afstand moesten afleggen. Ten slotte hebben we nog samen met de Jins dikke Bertha gespeeld. Na deze vier opdrachten te hebben uitgevoerd hadden we de vier cijfers voor het cijferslot en konden we het kistje openen. Hier zat een soort schatkaart in. Na veel speurwerk naar de locatie die was aangeduid op de schatkaart hebben we de echte verrassing van de paashaas gevonden: een super groot ei met allemaal lekkere paaseitjes in!

Nadat alle Givers lekker hadden gesmuld van die heerlijke paaseitjes, hebben we nog wat op de markt van Geel gespeeld. Daarna was het tijd om terug te keren naar de lokalen, en daarna naar huis.

Dankuwel paashaas!



## Jins: Paasactiviteit

Vandaag deden we met de Jins onze jaarlijkse paasactiviteit. Normaal gezien kregen de Jins paaseieren die dag maar die gekke paashaas heeft de eieren op de verkeerde locatie achtergelaten. Ze konden door spelletjes te spelen de kaart verdienen die hen naar de locatie van de paaseieren zo leiden.

Het eerste spel dat de Jins speelden was zakspringen. De Jins deden een race tegen elkaar huppelend als een echt paaskonijn. Met dit spel verdiende ze hun eerste tip.

Nadat ze hun eerste tip verdiende deden ze het volgende spel om de tip te verdienen. Ze deden een echt parcours. Niet zomaar een parcours maar een parcours met een lepel met een ei op in de hand. De Jins toonde hoe behendig ze wel niet waren. Nadat de Jins deze spelletjes hadden gedaan hadden ze genoeg tips verdient om achter de locatie van de paaseieren te komen. Ze lagen namelijk aan het zwembad van Geel. Te voet trokken we naar het zwembad van Geel waar we onze paaseieren terugvonden. Omdat ze de paaseieren hadden teruggevonden trakteerde de leiding de Jins op een ijsje.



## Zaterdag 30 april

### Kapoenen: Patattenactiviteit

Vandaag hebben we samen met de Welpen een super coole patatten activiteit gehad. Als eerste moesten we de patatjes voorbereiden om frietjes te maken. Een aantal Kapoenen konden hierbij helpen door de patatten te schillen. Andere kapoenen hebben gestempeld met patatten en zo echte kunstwerken gemaakt. Daarna was het even tijd om een paar spelletjes te spelen. Natuurlijk allemaal patatten thema. Zo speelden we patatje mag ik overvaren en nog veel meer. Hierna konden we de frietjes maken. Dit deden we door de patatten weg te slagen met een tennisracket. Zo ontstonden er mooie frietjes. Na nog een paar spelletjes was het alweer tijd voor een 4-uurtje en hoe kon het ook anders. Dit waren onze heerlijke frietjes. Wat hadden we dit toch goed gedaan. Toen onze frietjes op waren hebben we ons nog even kunnen uitleven op de speeltuin en daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan.



## Welpen: Patattenactiviteit

“Wat, eten we vandaag? Patatjes, patatjes, patatjes...” Inderdaad vandaag stond de activiteit in het thema van patatten. Nadat we de kreten hadden gedaan, sloten we een dealtje met de Kapoenen. Vandaag gaan we samen spelen en werken met hen.

Een deel begon met het schillen van de patatten. Ondertussen maakte het andere deel er stempels mee en werden er mooie kunstwerken ontworpen. Na al dat werken was het wel eens tijd om te gaan ontspannen. We speelden een spelletje met frietjes, mayonaise en een Bickyburger, heel gek allemaal wel. Ook speelden we vlaggenstok maar dan met een liedje over patatten.

Nadat we genoeg gek gedaan hadden was het weer tijd om een beetje te werken. De patatjes moesten natuurlijk nog in stukjes voor de frieten. Maar om dat allemaal te snijden zou wel een heel werkje zijn. Daarom hadden we iets anders voorzien. Er was een tennisracket met ijzeren draad. Als we nu eens met dit racket tegen een patat meppen? En jawel, als we hard genoeg slagen komen er frieten uit.

En zei er nu net iemand frieten? Zeker, nadat alle patatten erdoor waren gemept, hebben we frietjes gebakken en konden we hiervan genieten tijdens het vieruurtje!



## Jonggivers: “Kan die het of kan die het niet?”

Vandaag deden de Jonggivers het spel kan die het of kan die het niet waar ze moesten uitzoeken dat de leden het wel of niet konden

Eerst deden de leiding voor hoe het spel in elkaar zat en ging een leiding naar binnen toen legde ze de opdracht uit en vroegen ze aan de leden dat hij een bestand . Hoe het was afgelopen goed voor de leden want zij hadden het juist geraden.

Toen werden ze in teams gezet en kregen ze allemaal jetons wat hun punten moesten zijn dan moest er 1 iemand naar binnen en kregen de andere de opdracht wat degene die naar binnen moest mee en daarna de vraag kan die het of niet. Dan moesten ze raden hoeveel punten ze zouden inzetten op de persoon en kon het spel echt beginnen

Iedereen zat te popelen om hun best te doen voor hun groepje en het te doen lukken maar had hun groepje het juist voorspelt. Hoe goed kende ze elkaar? Ze moesten zelf raden dat iemand iets kon tekenen met verf op zijn neus en dat een andere het moest raden! De opdrachten werden moeilijker en moeilijker maar de leden bleven heel sterk en wisten het altijd te raden.



Na het lange spel en de vele punten die werden gescoord was het tijd voor een rustig spel om de dag mee af te sluiten. Eerst speelde ze Chinese voetbal dat was voor op adem te komen en daarna gingen ze er terug voor bij de stoelen race waarbij ze moesten lopen naar de andere hun stoel en dat om te gooien en dan heel snel naar hun stoel te lopen voor erop te zitten. Als die is omgegooid moest je terug hem eerst recht zetten en dan terug te lopen naar je groep voor de volgende die moest de volgende lopen.

Wat een dag weg! De Jonggivers kende elkaar toch beter als verwacht. Wat een topteam is het toch!!





## Givers: Avonturenweekend

### Vrijdag

Na lang aftellen was het eindelijk zo ver: ons weekend kon beginnen! Bij aankomst ontdekten we dat we tijdens het weekend in een shelter gingen slapen. Maar niet zomaar een shelter, het was een open shelter! Het gebouw was dus open aan de zijkant en was gelegen middenin het bos van De Brink. Dit zorgde wel voor een goede portie avontuur tijdens ons weekend.

Nadat we onze slaapplek geïnstalleerd hadden, gingen we even op ontdekking op het domein van de Brink. Vervolgens speelden we dikke Bertha en een rondje Kubb dat wat langer duurde dan verwacht doordat het al schemerde. Dan was het alweer tijd om te gaan slapen. We zongen samen het avondlied, kleedden ons warm aan, poetsen onze tanden en kropen zo ver mogelijk in onze slaapzak. Slaapwel!

### Zaterdag

Na een koude nacht hadden we een lekker ontbijtje met eitjes en spek die we buiten op aten in de zon. Na het afruimen en afwassen konden we echt beginnen aan onze dag. In de voormiddag was het de battle van de avonturierenclubs. De leden streden in 2 teams om de beste avonturierenclub te zijn. De twee teams zijn allebei op zoek naar eenzelfde schat van 2 criminelen. Deze criminelen bewaren hun schat niet op 1 plaats, maar verspreid door het bos. Ze hopen dat op die manier hun schat minder snel gevonden wordt en ze niet alles tegelijk kwijt zijn als hun schuilplaats gevonden wordt.

Na de hevige strijd hebben we lekkere croques gegeten. In de namiddag zijn we op dobbelsteentocht vertrokken. We hadden een grote dobbelsteen en die besliste welke route we namen en welke opdrachten we onderweg we moesten doen. Het ging van zwaaien naar elke zwarte auto naar dabben bij elk voorrangsbord. Het was pittige tocht! Nadat we moe maar voldaan terug bij de shelter aankwamen, hebben we frietjes gegeten en Ina haar verjaardag gevierd. Ina trakteerde ons op ice tea, chips en koeken. Wij zijn al zeker 5kg bijgekomen!

Na deze zware maaltijd hebben we nog weerwolven gespeeld en hebben we een paar spelletjes met onze slaapzakken gespeeld om het lekker warm te krijgen voor dat we gingen slapen.

Het was een super toffe dag!





### Zondag

Zondag stond iedereen rustig op na een ietwat koude nacht. Degenen die vroeger wakker waren, konden alvast bij de fouriers bij de haard gaan zitten en al iets lekkers om te eten vragen. Op die manier kon iedereen rustig opstaan en verliep de ochtend best wel vlot. Na het ontbijt deden we samen de afwas, poetsen we onze tanden en pakten we onze spullen weer in. Dan was het tijd voor een activiteit die voorbereid werd door Jan en Ina die allebei het lid-in-leidingstaject volgen. We moesten allerlei opdrachten volbrengen om erachter te komen waar prinses Janne verstopt zat. Gelukkig konden we haar net op tijd vinden. Na de activiteit was het al tijd om naar huis te gaan. Het weekend is voorbij gevlogen!



## Jins: De grote diverse (scouteske) spelen dag

De Jins gingen deze week de uitdaging aan met diverse scouteske en klassieke spelen.

Met de scouteske spelen wouden we alvast zelfwerkzaamheid, uitdagingen aangaan en elkaars grenzen respecteren in de spotlight zetten. Maar vooraleerst je dit samen als groep kan aangaan moet je elkaar eerst nog beter leren kennen. Daarom speelden we eerst een spel dat we nog niet vaak met de jins hadden gedaan: Citroen-Citroen. De spelers staan hierbij kort samengevat in een cirkel met één iemand in het midden. Deze persoon roept een eigenschap over zichzelf. De spelers die ook aan deze eigenschap voldoen, lopen naar een andere plek terwijl de persoon in het midden ook probeert in de cirkel te geraken. Diegene die geen plek heeft, neemt plaats in het midden. Dankzij dit spel konden de leden elkaar beter leren kennen door te zien welke kwaliteiten/interesses ze met elkaar deelden maar konden we ook bespreekbaar maken welke uitdagingen bv. in het midden van een groep zich open stellen met zich kan meedragen.

Daarna speelden we o.a. nog een scoutesk vertrouwensspel waarbij de leden in parengroepjes elkaar moesten vertrouwen door geblinddoekt een uitdagend parcours op en onder tafels, stoelen en kegels aan te gaan. De leden leerden hierbij vooral elkaars eigen grenzen en tempo respecteren en ze hebben dit steeds op een voorzichtige manier tegenover elkaar aangepakt door goed met elkaar te communiceren over wat goed of slecht ging. Iedereen heeft dan ook samen met elkaar het parcours succesvol afgerond.

Tussen de scouteske spelen door hebben we ook nog enkele klassiekers met elkaar gespeeld waarbij de leden weer goed met elkaar konden concurreren (stoelendans, tikkertje stopcontact) en samenwerken (weerwolven). De dag was weer snel voorbij gevlogen en wij, de leiding, waren alvast weer super blij dat we de leden met een lach op hun gezicht nieuwe dingen over zichzelf en elkaar konden leren kennen.



# Contact

Vragen of opmerkingen? Onze leidingsploeg staat altijd voor u klaar. Spreek ons gerust aan voor of na een activiteit.

Ook onze groepsleiding staat steeds voor u klaar. U kunt hen bereiken op het emailadres [info@depioen.be](mailto:info@depioen.be) of op hun GSM.

Thomas Vandesande: 0485 86 97 39

Stijn Van Delm: 0493 49 56 35